

Paaskerk Baarn  
31 juli  
Ds. Jos van Oord  
Brief aan Esther

#### Inleiding

#### Koningin Ester (Ester 4,16)

Ahasveros is koning van de Meden en Perzen (485-465). Toen de Perzen Babylon veroverden hief de Perzische koning Kores de ballingschap voor de joden op; zij konden naar hun land terugkeren. Veel joden bleven echter in Perzië. Over deze joden gaat het volgende verhaal.

Ester, een joodse meisje wordt de echtgenote van Ahasveros en zo koningin van Perzië. Haar man weet niet dat zij joodse is. Na haar huwelijk wordt de Pers Haman tot een hoge waardigheid verheven. Alle mensen moeten voor hem buigen. Mordechai, de oom van koningin Ester (dit weet echter niemand aan het hof) weigert dit. Daarmee begint voor de joden de ellende. Haman wil de joodse bewoners uitmoorden, Mordechai verzoekt Ester in te grijpen. Als Perzische koningin mag zij echter niet ongevraagd bij de koning verschijnen. Dit gebod overtreden kan met de dood worden bestraft. Zij wil dit wel wagen en antwoordt aan Mordechai: Roep alle joden die in Susa wonen bijeen en gaat dan voor mij vasten. Drie etmalen lang moet u niet eten of drinken, overdag niet en 's nachts niet. Ik zal ook zelfzo vasten, met mijn kameniers; en dan ga ik naar de koning, tegen de Wet in. Moet ik te gronde gaan dan ga ik maar te gronde (Ester 4,16). De koning reikt haar de gouden scepter toe ten teken dat hij haar deze overtreding niet euvel duidt.

Ester weet te bewerkstelligen dat Haman als een verrader wordt ontmaskerd. Zij redt zo haar volk van de ondergang. Haar vasten en dat van haar volk wordt beloond.

#### PREEK

Lieve Esther,

Ik ben onder de indruk van jouw verhaal. Ik vind het fabelachtig eigenlijk. Het heeft iets weg van een sprookje, maar het is toch ook de keiharde werkelijkheid.

Het meest boeit mij de twee gezichten van jou in het verhaal. Ik herken dat in mijzelf. Het ene gezicht...de mens die zich aanpast, zich gewonnen geeft...die bezwijkt onder de vele verleidingen van het leven. We raken nogal eens verblind. En ondertussen zien we de ander niet meer in nood. Dat is dat ene gezicht van jou. Je was onder de indruk van de stijl van leven aan het hof. Gewend geraakt aan de soepele manieren van het koningshuis. Toch geluk, jij de uitverkorene..koningin. Geliefde van Ahas. Bedwelmt. Badend in luxe. Ikke ikke..en de rest....

Zo leven wij...zo is dit deel van wereld. I

Tot dat -en dat is dat tweede gezicht van jou---iemand je wakker schudt. Een tv-programma, een bericht, een brief, een noodkreet..dat gebeurd elk mens toch wel, hoop ik.

een mens die zegt dat je uit je schulp moet kruipen...die je andere ogen geeft...iets in je wakker maakt...Esther,Mordechai heeft jou weer naar de bron gebracht, je eigen oorsprong, je afkomst...de deprimerende geur van het slavenhuis weer laten ruiken... je herinnert aan je volk...Esther...je was verbaasd, keek op...gebeurd dit onder mijn ogen...is dit gaande? Verdrukking en uitbuiting? Racisme en fascisme? Maar je hoorde de noodkreten van je volk...je liet het je aanzeggen door Mordechai...je ontdekte: ik mag niet zwijgen...

Esther...je zweeg niet, je onthulde....en keerde het noodlot. En ontmaskerde het kwaad. Je geheim droeg je eerst in alle stilte met je mee...maar samen met Mordechai openbaarde je jouw geheim: bevrijding.

Dat is je ware gezicht -wie weet...daarin was je beeldrager van God. God ja, de eeuwige wordt niet expliciet genoemd, maar in jou gedaan. Jij bent het diepste godsbewijs: doen wat je kunt doen...daar waar het dreigt fout te lopen daden stellen ten goede. Het verschil maken.

Esther, jouw verhaal is gelezen in de concentratiekampen. Door de vele ballingen vandaag.Het oude verhaal van jou wordt als nieuw gelezen, en roept op tot verzet tegen 'vol is vol' blanken eerst, oerwoudgeluiden in voetbalstadions en racistisch gepraat in de wandelgangen. Trump als presidentskandidaat in Amerika over muren bouwen en Islambelijdens het land uit.

Esther, Het is een protest tegen discriminatie, nationalisme, fascisme..tegen een samenleving gebaseerd op het zaad van haat en uitsluiting..weet je dat jouw verhaal elk jaar gelezen wordt op het Poerimfeest..en elke keer als de naam Haman klinkt, het kwaad in eigen persoon, dan wordt er met rateltjes gerateld..die naam moet ondergaan in het gejuich! <Met Poerim, dan vieren mensen feest, dan verkleden ze zich...een feest tegen het kwaad.En een feest voor jou!

Esther, weet jij tegen wie jij het opgenomen hebt...tegen Haman,prototype voor de angsthaas,onderkruiper, afstammeling van Agag,de koning van de Amalekieten...dat volk is lafhartig, dat valt aan in de rug...en heeft achterhoedegevechten met de zwakkeren, de laatsten, de vluchtelingen, moeders op zoek naar hun kind.. Jij hebt ze weer even vooraan gezet Esther. Zoals Gods programma luidt: wie nakomt gaat voorop. Esther, ik heb je lief om jouw verhaal, je daad, je keuze. Ik heb je lief omdat je niet gezwegen hebt.

Omdat je God gedaan hebt. Wie in God gelooft doodt geen andere mensen, jouw god is niet verbonden met een dwingend wereldbestuur, maar met een wereld vol mogelijkheden.Ruimte! God is nooit een argument voor ons eigen gelijk, maar haalt ons juist daar uit weg. In het boek over jou vallen vele doden, ik weet het. Religie en geweld onderhouden een complexe relatie. Maar jij laat iets anders zien:de zachte kracht .Geweldloos. Hoe harder wij terug slaan hoe blijer onze vijand. Het gaat om vergeving, ipv wraak. Het gaat hoor ik bij jou om mededogen, niet om de volume van onze stem, maar de stilte van onze gebeden. Ik hoop erop dat ik het kan. Want het geweld overall is zo groot, beangstigend.

Ik weet het, er is angst, in onze steden en dorpen. Een aanslag, terreur...het glas half leeg. Maar jij laat zien dat het glas half vol is, De omkering van het lot door keuzes,

daadkracht. Rouw slaat om in feestvreugde, het volk dat met de dood bedreigd wordt viert de overwinning, de man met de hoge positie moet zijn meerdere erkennen in de man op laagste positie. De omkering van alles. De wereld, mensen, omgekeerd..

We trekken ons er aan op. We hebben zulke verhalen zo nodig!

We hopen zo op mensen als jij in de wereld, in Europa, in Nederland. Die het durven opnemen tegen de Hamans. Zijn ze er? Hoe vindt jij Merkel met haar pleidooi voor ruimte in Europa? Ook deze week weer. Wir schaffen es. Wat denk je van de burgemeester van Rotterdam, Achmed Aboutaleb. Met zijn dialoogkwaliteiten. Zijn er politici in Den Haag die jouw kwaliteiten hebben?> Wat staat ons te wachten nu we het verkiezingsjaar in gaan met veel polarisatie? Oh Ester, kan jij opstaan in anderen? Staan er mensen op die deze wereld leiden naar een goede wereld, herbergzaam, gastvrij, open? Kunnen wij lijken op jou? Door ook te bidden, te vasten, te getuigen? Tekiezen? Ja Esther, ook wij gaan door de angst, de twijfel heen... en we weten dat juist die weg ons leidt naar God... die ons draagt...

Dank je Esther, je bent voorbeeld, getuige, je bent waar je naam naar verwijst: een ster, lichtpuntje in onze tijd. Ik kan het niet genoeg benadrukken, lieve Esther, en alle wijsheidstradities echoën dit mee; het donkerste moment van de nacht is vlak voor zonsopgang

Dank Esther